

Liturgie dienst 11 februari 2024 te Honselersdijk

Orgelspel

Verwelkoming en mededelingen – door ouderling van dienst

Zingen morgenlied: Lied 215:1 en 7 – ‘Ontwaak, o mens...’ en ‘Maak in uw liefde...’
(We gaan hierbij staan)

Bemoediging en drempelgebed

Zingen Psalm van de zondag: Psalm 31:1 en 2 – ‘Op U vertrouw ik...’ en ‘Hoor toch mijn roepen...’
(Hierna gaan we zitten)

Aansteken van de kaarsen

Kindernevendienst start 40-dagen project – door leiding
(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Gebed om ontferming voor de mensheid en de aarde – er zijn drie gebedsintenties, elke intentie eindigt met ‘Daarom roepen wij tot U’, waarna we zingen:



Bij de lezingen en de uitleg....

Zingend gebed om het licht van de Geest: ‘Vogel Gods, kom ons bestoken’ (Tekst: Piet Schelling; melodie: Hemelhoog, lied 399)

(Voor het beamerteam: de coupletten zijn in tweeën gedeeld, zodat ze op het scherm beter uitkomen.)

1.

Vo - gel Gods, kom ons besto - ken
met uw lief - de - vol - le gloed.
A - dem Gods, kom in ons mid - den,
deel uw kracht en geef ons moed.

Laat uw vuur de aar - de do - pen,
 rei - nig haar van al - le haat;
 doe ons op een won - der ho - pen
 van een we - reld zon - der kwaad.

2.

Vo - gel Gods, wil ons verrij - ken
 met de ga - ven uit uw schoot.
 A - dem Gods, laat ie - der de - len
 van uw vrucht, het le - vens - brood.

Voed de mens met he - mels e - ten,
 les zijn dorst met waar - dig - heid;
 geef hem in - zicht, laat haar we - ten:
 God be - waart de we - reld - tijd.

Lezing uit de Thora – door lector

Leviticus 13:1-3 ('De HEER zei tegen Mozes en Aäron: [...] die ziekte onrein verklaren')

Leviticus 13:45-46 ('Wie lijdt [...] buiten het kamp verblijven.')

Zingen: 'Ik ben onrein' – lied bij het verhaal van de melaatse (Tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du Seigneur; ook de melodie van Gezang 449)

1.



'Ik ben on-rein', is zijn refrein,
zijn bron-wel is be-vro-ren.
Niet lan-ger vrij, wan-hoop na-bij,
zijn le-ven is ver-lo-ren.

2.



Een kwa-de kracht, met over-macht,
is op hem neer-ge-stre-ken.
Wie keert zijn lot voor-bij de spot
en zal zijn ke-ten bre-ken?

Lezing uit het Evangelie – door lector

Marcus 1:39-45 ('In heel Galilea [...] naar Hem toe komen.')

Marcus 8:27-30 ('Jezus vertrok met zijn leerlingen [...] om met iemand hierover te spreken.')

Zingen: Lied 804:1 en 2

Verkondiging: 'Wie Jezus is, zie je aan wat hij doet'

Orgelspel: 'Jesus bleibet meine Freude' van J.S. Bach (verzoek aan organist dit te spelen; kan dat, Alexander?)

Wij gedenken Kees Koole – door ouderling van dienst

Zingen: Lied 23b:1 en 5 – 'De Heer is mijn herder! 'k Heb al wat mijn lust' en 'De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd'

Pastorale mededelingen

Dankzegging en voorbeden – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met 'zo bidden wij samen,' waarna we zingen:



Heer, on-ze Heer, wij bidden U, ver-hoor ons.

Slotlied: Zingen: Lied 512: 1, 2, 6 en 7 – ‘O Jezus, hoe vertrouwd...’, ‘uw naam die onze wonden...’, ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed...’, ‘O naam, eeuwige ademtocht...’

Wegzending en zegen



Orgelspel